

PHIẾU BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ 3: TỪ LOẠI TIẾNG VIỆT
BÀI 3: TÍNH TỪ
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Bài 1: Gạch chân dưới những từ ngữ không phải là tính từ trong mỗi dãy sau:

- Xanh lè, trắng muốt, đỏ ối, cao vút, thơm phức, mỏng dính, nằm bẹp
- Thông minh, sáng sủa, nghỉ ngơi, xấu xí, giỏi giang, đẹp đẽ, mát mẻ
- Cao, thấp, dài, ngắn, béo, gầy, thức, nặng, nhẹ, to, nhỏ

Bài 2: Các từ in đậm sau đây bổ sung ý nghĩa cho từ nào? Gạch chân từ đó.

- Bà nhìn Thanh **âu yếm**.
- Rồi những cảnh tuyệt đẹp của đất nước hiện ra: cánh đồng với những đàn trâu **thung thẳm** gặm cỏ, dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi.
- Họ phải làm lưng **vất vả** quanh năm mới đủ ăn.
- Bóng mấy con chim bồ câu lướt **nhanh** trên những mái nhà cao thấp.

Bài 3: Gạch chân các tính từ có trong các đoạn văn sau:

- Ở vùng này, lúc hoàng hôn và lúc tảng sáng, phong cảnh rất nên thơ. Gió rừng thổi vi vu làm các cành cây đu đưa một cách nhẹ nhàng, yếu điệu. Mặt trời chênh chếch rơi xuống, biến những giọt sương trên lá cây, ngọn cỏ thành những hạt ngọc nhấp nháy, lung linh. Những con suối trong vắt chảy róc rách, họa vằn với giọng hót líu lo của chim rừng. Trên trời xanh biếc có vài đám mây trắng đủng đỉnh bay, giống hệt những chiếc thuyền buồm khoan thai lướt trên mặt biển. Ven rừng, hàng vạn con bướm nhỏ, vàng vàng bay phấp phới...
- Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Chủ tịch của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, ra mắt đồng bào. Đó là một cụ già gầy gò, trán cao, mắt sáng, râu thưa. Cụ đội chiếc mũ đã cũ, mặc áo ka ki cao cổ, đi dép cao su trắng. Ông cụ có dáng đi nhanh nhẹn. Lời nói của Cụ điềm đạm, đầm ấm, khúc chiết, rõ ràng.

Theo Võ Nguyên Giáp

- Sáng sớm, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã gội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đàng đông, phía trên dải đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mờ gà vút dài thanh mảnh.

Bùi Hiền

Bài 4: Gạch chân các từ chỉ mức độ bổ sung ý nghĩa cho các tính từ được in đậm trong những câu sau:

- Sau vì nhà **nghèo** quá, chú phải bỏ học.
- Có một tiếng động gì **lạ** lắm.
- Thuở nhỏ, Cao Bá Quát viết chữ rất **xấu** nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.
- Món canh này hơi **nhạt**.
- Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất **đậm** hương và rộ tiếng chim.
- Mắt trẻ con **sáng** lắm
Nhưng chưa thấy gì đâu.

Bài 5: Với mỗi tiếng cho dưới đây, hãy tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Cách thể hiện mức độ	<i>vàng</i>	<i>đẹp</i>	<i>ngoan</i>	<i>hiền</i>
Tạo ra các từ láy				
Tạo ra các từ ghép				
Thêm các từ rất, quá, lắm				
Tạo ra phép so sánh				

Bài 6: Chọn tính từ chỉ màu trắng thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống:

Trắng phau, trắng toát, trắng muốt, trắng ngần, trắng nõn, trắng xóa.

- Bông hoa huệ
- Hạt gạo
- Nước da
- Đàn cò
- Đầu quần băng
- Hoa ban nở cả rừng.

Bài 7: Đặt câu với từ *sáng*:

- Là danh từ:
- Là tính từ: