

PBT CHUYÊN ĐỀ 14: THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ, TỪ HÁN VIỆT
BÀI 2: TỪ HÁN VIỆT
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

Bài 1: Gạch chân các từ Hán Việt trong bài ca dao sau:

Thăng Long Hà Nội đô thành
Nước non ai vẽ nên tranh họa đồ
Cổ đô rồi lại tân đô
Nghìn năm văn vật bây giờ là đây.

Bài 2. Trong hai câu văn dưới đây, theo em, câu văn nào hợp lí và mang sắc thái trang trọng hơn.

- A. Anh ấy đã chết vì nền độc lập dân tộc
- B. Anh ấy đã hi sinh vì nền độc lập dân tộc

Bài 3. Hãy cho biết nghĩa của các từ trong cột A bằng cách nối với câu trả lời ở cột B

A	B
1. Thiên địa	a. Sóng gió
2. Phong ba	b. Chim dữ
3. Giang sơn	c. Trời đất
4. Ác diệu	d. Sông núi

Bài 4. Em hiểu những câu thành ngữ, tục ngữ sau như thế nào?

- a) Nhất tị vi sư, bán tị vi sư

.....
.....
b) Tôn sư trọng đạo

.....
.....
Bài 5: Tìm và phân tích tác dụng của việc sử dụng từ Hán Việt trong đoạn thơ sau

*Ôi Tổ Quốc giang sơn hùng vĩ
Đất anh hùng của thế kỷ hai mươi!
Hãy kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mĩ
Có miền Nam anh dũng tuyệt vời*
(Miền Nam- Tô Hữu)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Bài 6: Cảm nhận cái hay của việc sử dụng từ thuần Việt trong đoạn thơ sau:

*Việt Nam đất nước ta ơi!
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều*
(Việt Nam thân yêu- Nguyễn Đình Thi)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VINASTUDY.VN